



Caro, Egypte, 2012.



Vladivostok, Rusland, 2007.



Sintroosd, Krim, Oekraïne, 2008.

ooggetuige

HARTEN VASTHOUDEN

Over de heilige Valentijns is weinig bekend. De beschermheilige van de verloofden werd door de Romeinse keizer Claudius II in de derde eeuw ontvoerd omdat hij weigerde zijn christendom op te geven. Veel later pas, in de jaren negentig, importeerden we de viering van Valentijn vanuit de Angelsaksische wereld tot bij ons. Dat gebeurde dan weer onder impuls van de middenstand.

Een bevelijnd dat het vieren van de liefde ook maar iets te maken heeft met de heilige Valentijns, is nooit gevonden. Deze dagen heeft liefde alles te maken met commercialiteit. Nou ja, niet echt alles, maar toch. 14 februari is doorgaans een hoogsdag voor bloemenisten, chocolatiers, lingeriewinkels en restaurants. Voor fotograaf **Nick Hannes** is het vooral een reden om nog eens in zijn archief te duiken. Want de liefde streeft men natuurlijk overal na, zo merkte hij op, het gebeurt liggend, zittend of staand. Nu eens met veel, dan weer met minder kleren aan. Sommigen verdrinken eret in de fles en gaan daarna onder in de ogen van de ander. Vaker loopt het andersom.

Geleien van de ander is makkelijker bij een lynch-witricht. Hoewel, Calix en de Krim zijn anno 2017 vast niet de meest evidente plaatsen om de liefde te vieren. Dan toon je een koppeltje maar klein. Afgekenkend tegen de grote wereld. Ze hopen het allemaal: de liefde nooit te moeten opgeven. Heet vasthouden. © Nick Hannes



Palermo, Italië, 2013.



Quatsch, Kroonië, 2011.